



Februari 2023



Een rugzak vol verhalen door Gert van der Hart

Donderdag 23 februari, Woonzorgcentrum De Donk, Slotlaan 15, Ulvenhout. Tijd: 14.15 – 16.15 uur

De wereld is volop in beweging. Wat kunnen we leren van de natuur en andere culturen? Deze wereldreiziger bezoekt vele landen en vertelt daar graag over met door hem zelfgemaakte foto's. Hij maakt de luisteraar deelgenoot van intense ervaringen en culturele hoogtepunten. In deze lezing zal hij zeker daarop ingaan, maar ook de flora en fauna van verschillende landen die hij bezocht heeft passeren de revue.



Beelden met een Verhaal door Jan Korebrits

Dinsdag 28 februari, Wijkcentrum Princenhof, Princentuin 1, Breda. Tijd: 14.00 – 16.00 uur

In de Bredase binnenstad staan veel meer beelden dan we dagelijks in de gaten hebben. Ze vallen soms gewoon niet op. Het is zeker de moeite waard om er even bij stil te staan, want deze beelden hebben allemaal een eigen interessant verhaal. Dat geldt ook voor de kunstenaars die ze gemaakt hebben. Vormgeving en symboliek van de kunstwerken vertellen iets over de geschiedenis van Breda en Nederland.