



## April 2024



### Alleman, een film van Bert Haanstra door Jan Mackenbach

**Dinsdag 9 april, Wijkcentrum Princenhof  
Princenvuin 1, Breda. Tijd: 14.00 – 16.00 uur**

In de grote bioscoopdocumentaire Alleman, gemaakt in 1963, geeft Bert Haanstra op zijn eigen onnavolgbare manier een beeld van Nederland en de Nederlanders. Voor een deel met behulp van de verborgen camera observeert hij mensen in de meest uiteenlopende situaties. De moeilijke jaren van de naoorlogse wederopbouw zijn voorbij en het gaat de meeste mensen beter dan vroeger. Uit Alleman spreekt dan ook een zekere tevredenheid. Haanstra ziet een wereld waarin het positieve overweegt. Jan Mackenbach laat u tijdens deze bijeenkomst de gehele film zien en geeft toelichting.



### Help...de bij verdwijnt door Aat Rietveld

**Woensdag 10 april, Dorpshuis 't Klooster,  
Jack van Gilsplein 1, Bavel. Tijd: 14.00 – 16.00**

Bijen hebben het moeilijk, lezen we in de krant en zien we op het journaal. Weet u het verschil tussen bijen, wespen en hommels? Van welke planten de bijen houden? Hoe u zelfs van een balkon een klein bijenparadijs kan maken? Wist u dat bijen, als bestuivende insecten, een belangrijke rol vervullen bij onze voedselproductie? En weten we wel goed hoe eenvoudig het is om ze te helpen? Aat Rietveld, imker en bijenteelt leraar uit Breda, vertelt u graag meer over deze fascinerende dieren.



## Kathedralenbouwers van Gotische meesterwerken door Hans de Vaan

**Maandag 22 april, Park Zuiderhout,  
Arnold Janssenlaan 46, Teteringen. Tijd: 14.00 - 16.00**

De Gotische bouwkunst is vooral bekend vanwege de kathedralen. Deze "Middeleeuwse wolkenkrabbers" zijn zo bijzonder omdat ze ontworpen en gebouwd zijn zonder onze huidige moderne technieken en hulpmiddelen. Ondanks dat wilde men zo hoog mogelijk bouwen, namelijk naar "Gods licht". Hans geeft niet alleen inzicht in bouwkunst van de Gotische Kathedralen, maar geeft o.a. ook antwoord op vragen als: 'Wat betekent Gotiek?' en 'Waarom en waar onstond deze stroming?'



## Pompeï, Napels en Capri door Marc Permeke

**Donderdag 25 april, Woonzorgcentrum  
Hagedonk/Boekendonck, Markt 5a1, Prinsenbeek.  
Tijd: 14.15 - 16.15**

Ga mee op ontdekkingsreis door de prachtige natuur en de zeer rijke cultuur van de boeiende Italiaanse regio Campania, met de mooie Amalfitaanse kust. We bezoeken Napels met zijn indrukwekkende bezienswaardigheden en de ware Napolitaan. We wandelen door Pompeï, één van de best bewaarde Romeinse steden. Op het eiland Capri genieten we van het uitzicht vanaf de tuinen van keizer Augustus. Aan de hand van foto's wordt een boeiend verhaal verteld.